

Lief dagboek,

Zoals ik je de afgelopen keer vertelde, gingen de artsen een stamcel donor voor me zoeken binnen mijn familie. Dit is helaas niet gelukt. Ik wist dat de kans maar 30% was dat ze een match zouden vinden, maar ik ben toch verdrietig en bang. Wat als het niet lukt om een match te vinden? Ze gaan nu in de wereldwijde databank zoeken naar een match. Er staan wel 42 miljoen mensen ingeschreven die eventueel stamcellen willen doneren. Dat is echt heel erg veel ö! Dus het is nu weer opnieuw wachten... Ondertussen wil ik je wat meer vertellen over mijn ouders, want die zijn heel erg lief voor mij.

Mijn moeder is chirurg en weet alles over het menselijk lichaam. Omdat ze in een ziekenhuis werkt, weet ze veel over stamceltransplantatie en kan ze me precies stap voor stap vertellen wat me te wachten staat, mocht ik een geschikte donor kunnen vinden. Ik kan veel steun bij haar krijgen en ze houdt alles draaiend, zeker in deze moeilijke tijd.

Mijn vader is fotograaf en altijd in de weer met zijn camera. Behalve dit weekend, want het regende. Dus heeft hij de hele dag kruiswoordpuzzels zitten maken. Verder vindt papa bloed maar eng, in tegenstelling tot mama. Maar zo lang het veilig in reageerbuisjes opgeborgen zit, is het die.

Ik vertel je morgen graag meer over mijn familie, maar ik ga nu eerst slapen. Ik ben namelijk nogal snel moe de laatste tijd.

Tot snel,

Sam